

Voordracht dodenherdenking 4 Mei 2019 in de van Blankensteinstraat te Heenvliet.

De uitspraken "de geschiedenis herhaalt zich" en "als men van de geschiedenis niets wil leren zal men ook moeten accepteren dat men steeds dezelfde fouten maakt" klinken cliché maar vandaag de dag misschien toch een beetje waar ?

Het uitsluiten en stigmatiseren van groepen mensen is nooit weggeweest maar mij bekruipt soms toch wel eens het gevoel dat het weer steeds sterker wordt. Democratie, vrijheid en mensenrechten zijn mooie dingen maar zeker ook kwetsbaar. Populisme, fundamentalisme ,radicalisme en extremisme zijn een gevaar voor deze waarden en onze vrije en democratische samenleving.

Beroemde uitspraak van Winston Churchill was : Democratie is geen goede staatsvorm , maar ik ken geen betere.

Twee weken geleden kreeg ik van Marijke Folsche een boekje van de 4 en 5 Mei stichting ,waarin 2 korte verhalen zijn neergeschreven . Op deze plek wil ik een toepasselijk stuk voorlezen uit het verhaal "Ik kies voor optimisme" van Rosanne Hertzberger.